

Al jullie tips op een rijtje

- Parcours op klossen -ei op lepel en dan hetzelfde parcours -estafetteloop - speurtocht - snoep happen (2)

Ik doe zelf wel eens spellenavonden organiseren (volwassenenen) daar zitten prijzen aan vast (leggen dan x bedrag bij elkaar voor de prijzenpot). De prijzen zijn dan bijv kleine goedkope spelletjes etc. Er wordt een spelletjesprogramma gemaakt, score bijgehouden en de winnaar mag dan als eerste een doosje kiezen (je verstopt de spelletjes in zelfde formaat doosje) . Succes gegarandeerd en de uurtjes vliegen om!! Deze tip werkt dus ook prima voor kids!! Leren ze ook het omgaan met winnen-verliezen en samenwerken met elkaar!

-Dobbelen en chocolade snijden als je 6 gooit. Iedereen gooit en zolang een volgende geen 6 gooit mag je chocolade snijden. Heb je een stukje er afgekregen mag je het stukje eten. -Kraak de code. Bij elk onderdeel van het feestje is er een letter / woord te winnen/ verdienen aan het eind geeft dit een woord/ zin die gepuzzeld kan worden en je naar de schat of laatste activiteit brengt. - kookfeestje bijv. Pizza's maken of high tea en daarna lekker allemaal op smikkelen

Maak een escaperoom na, waarbij de kids dmv raadsels, puzzels en spellen sleutels en tips kunnen vinden om te ontsnappen of de schatkist open te kunnen maken

Spelletjes! Eventueel oud Hollands. Niets zo gezellig om een kinderspellenmiddag te organiseren!

Escape room maken in de tuin, dan daar een verhaal bij maken. Bij ons kinderfeestje moesten de kinderen binnen een uur ontsnappen uit de tuin, anders kwam de boxen buurman. In de tuin had ik allemaal opdrachten gemaakt en zo kregen ze steeds weer een nieuwe sleutel of een cijfer code. De kinderen zijn een uur fanatiek bezig geweest en vonden het ook wel een beetje spannend. Enkele opdrachten, ik had 100 enveloppe op een waslijn en hier zaten puzzelstukjes in, achter op de puzzel zat weer een code. Achter schilderijen konden ze een code vinden. Dingen verstoppert in de tuin. Slot aan een koeltasrits en hierin zat dan weer iets nieuws. Met wat tips, zijn ze op tijd ontsnapt uit de tuin. Door zelf veel leuke opdrachten te bedenken, hoeft het echt niet duur te zijn en vinden de kinderen het echt geweldig.

"kus de kikker" is voor meisjes. Zoals ezeltje prik maar dan met meisjes die rode lippenstift op krijgen en de kikker moeten kussen (geblinddoekt en rondgedraaid). "Gooi de waterballon" met krijgt een aantal cirkels trekken en de kids waterballonnen laten gooien. " Ballon prik" van te voren namen van de uitgenodigden op briefjes schrijven en deze met wat confetti in een ballon stoppen. En dan een voor een de kinderen een ballon laten knappen. Degene die op het briefje staat mag dan het kadoetje aan de jarige geven. "Petten speurtocht" volg de petjes. Bij elk petje hangt een enveloppe met een opdracht. Afhankelijk hoe oud de groep is worden de opdrachten daarop aangepast. "Maak je eigen sleutelhanger" met behulp van krimpfolie de kinderen zelf iets laten tekenen en of inkleuren. Gaatje er in prikken en in de oven doen. Dit krimpt dan en

wordt hard. Super leuke eigen sleutelhanger. "Versier je eigen gebakje" zelf van tevoren cakejes maken en deze de kids zelf laten versieren met allerlei soorten sprinklers. Leo moet naar de kapper spelen. Erg leuk omdat de kinderen samen moeten werken.

Ik heb voor het feestje van m'n dochter vorig jaar een foto-speurtocht gemaakt. Ik had een week voor het feestje de route zelf gelopen, en steeds een foto gemaakt van een herkenningspunt op de route. Een kromme boom, een verkeersbord, een kunstwerk (afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kunnen het steeds moeilijkere details zijn). Steeds zo ver uit elkaar dat de volgende foto ongeveer op de rand van je blikveld ligt. De laatste foto leidt naar de 'schat' (in mijn geval een ijsje voor elk kind in het bezoekerscentrum). De foto's heb ik afgedrukt, en in volgorde genummerd (heel eenvoudig als je digitaal terug kan kijken). Aan het begin van de speurtocht kreeg de jarige de eerste foto, en gingen ze op zoek. Steeds wanneer ze de plek gevonden hadden kregen ze van mij de volgende foto (zeker bij jongere kinderen, omstebeurt ieder kind een foto geven zorgt dat ze allemaal evenveel mee kunnen doen) en konden ze de volgende zoeken. De laatste 'schatfoto' zat in een gouden enveloppe! Het was een groot succes alle aanwezige kinderen!!

Op het feestje voor mijn dochter, die toen 5 jaar werd, gingen we op zoek naar de schat dmv de welbekende speurtocht. Een van de opdrachten die ze onderweg tegenkwamen was een telefoonnummer dat ze moesten intoetsen op mijn smartphone. Bij het intoetsen van deze 10 cijfers verscheen de afbeelding van een prinses op het scherm. Telefoon op luidspreker en... Jawel hoor, de prinses nam de telefoon open gaf de volgende aanwijzing! Natuurlijk was die prinses gewoon mijn zusje en had ik haar nummer gekoppeld aan de afbeelding van een prinses. Mijn dochter is tot op de dag van vandaag trots dat ze met een echte prinses gebeld heeft!

Less is more, de gekste activiteiten worden met kinderfeestjes gedaan met hoge prijskaartjes. Wat is er leuker dan een (oud hollandse) zelf in elkaar geknutselde spelletjes middag. Een paar actiespellen, denkspellen en een spel met humor. Voor de winnaar een prijs en voor de verliezers ook een kleinigheidje. Veel materialen heb je al in huis. Spellen planning maken met voldoende afwisseling. Puntenlijst maken en zorgen voor een lekkere snack tussen door. Gegarandeerd succes!!!

Eerst ging de jarige ballonnen stuk voor stuk kapot maken, de naam die op het briefje stond op de ballon van die mocht het kadootje uitgepakt worden. Daarna schilderijtjes verven en daarna vlinders of vliegtuigjes en met die vlinders en vliegtuigen naar buiten en dan een wedstrijd houden wie het verst komt met zijn of haar vliegtuig of vlinders vonden ze erg leuk. Daarna een leuke groepsfoto ergens gemaakt en de foto uitgeprint op foto papier en daarna op de schilderij geplakt. Toen hadden ze ook een herinnering aan het leuke feestje. En daarna patat eten op het tafelkleed met daarop de curry en de mayo.

* autoracen. Twee duploautootjes touwtje aan vast maken. Uiteinde aan een potlood vastmaken. Twee strepen op de grond. Vanachter de lijn zo snel mogelijk oprollen. Welke auto is als eerst over de streep? * waar is de bom? Op tafel liggen snoepjes, chips, rozijntjes enz.(stuk of 10-15) Een kind verlaat de ruimte. De anderen spreken samen wat de bom is. Het kind mag terugkomen en stuk voor stuk iets lekkers wegpakken. Pakt hij de bom wordt hardop door de rest 'boem of bom' geroepen en mag er niet verder gepakt-gegeten worden.

Een thema feestje! Voor onze zoon hebben we een superhelden feestje gehad, allerlei spelletjes en knutsels en het jaar daarop een piratenthema dat ze allerlei spelletjes en opdrachten moeten doen om de schat te vinden, waren beide erg geslaagd. Dit kan uiteraard ook voor meisjes met bijvoorbeeld prinsessen of unicorn

Voor het feestje van mijn jongste dochter hebben we in het park bij ons in de buurt met een groep van 8 kinderen een tocht gelopen langs verschillende sprookjes. Hiervoor heb ik mijn andere twee kinderen en allemaal vrienden en vriendinnen van mijn oudste dochter laten helpen. Ieder figuur vertelde ons een verhaal en uiteindelijk vonden we een slapende doornroosje en moesten we op zoek naar de prins om haar wakker te kunnen maken. Het was een groot succes!

Een zelf gemaakte escaperoom waarbij je codes moest vinden in gezelschapsspelletjes.

Kinderfeestjes vieren we altijd thuis. Zo had ik voor onze zoon een griezelfeestje georganiseerd. We hadden buiten een vuurtje in de potkachel en daarbij griezelige raadsels (White Stories). Dit wisselden we af met griezelige spelletjes, zoals vliegen vangen. Hierbij moesten de kinderen vliegen uit een gifgroene smurrie halen (gelatine gekleurd met voedingskleurstof), ballonnen kapot stampen en de opdracht die erin zat uitvoeren. Uiteraard een 'griezelige' opdracht (o.a. geblinddoekt proeven van een schoteltje) en botten zoeken (hertenbotten die we een keer in het bos gevonden hadden). Uiteraard aten we ook griezelig: o.a. een broodje knakworst met bloedsaus (ketchup). Hij trakteerde op school pizzapunten met zwarte spinnen (gemaakt van diepvries pizzadeeg, tomatensaus, kaas en zwarte olijven gesneden als spinnen).

Twee teams van kids nemen verschillende spelletjes tegen elkaar op. Per spelletje krijgt het winnende team een letter waarmee ze op het eind een woord vormen. Een voorbeeld: elk team krijgt een ballon gevuld met water met daarop elke letter van het alfabet drie maal vermeld. 1 letter staat er 1 maal op. Uiteraard staan de letters door elkaar. Ons thema is buiten spelen met water. Een tweede spel: per team gooit elk kind een spons met water naar elkaar. De laatste ontvanger in de rij vult asap een beker met water. Het team van de eerste volle beker krijgt een letter. We hebben zo een 15 tal spelletjes. We includeren onder andere Weerwolven van Wakkerdam. Wie wordt gedood wordt met waterballonnen bekogeld, groetjes

Met een feestje gaan we eendjes vangen, stoelendans, mikado, ring werpen, blik werpen, ei op lepel, touw trekken enz...

30 seconds junior met voor elk goed geraden antwoord een M&m. Wie het eerst zijn bakje vol heeft mag het leeg eten

Ik heb ook een aantal keer thuis het kinderfeestje van mijn dochter gevierd. Als ouder probeer je van te voren van alles te bedenken om de kinderen bezig te houden: spelletjes omtrent het uitpakken van de kadootjes, het versieren van cake of taart alvorens dit op te eten, schminken (de kinderen mogen ook de ouder schminken, vonden ze fantastisch!) spelletjes enzovoorts enzovoorts. Maar wat was nou het leukste: gewoon het samen zijn en samen spelen. Lekker in de tuin of kamer en laat ze maar doen wat ze willen (tot op zekere hoogte). In mijn ervaring vonden ze dat het leukste van allemaal! Daarnaast hebben wij hier op loopafstand vlakbij een trimbos met speeltuintje en daarnaast kun je in het trimbos een route lopen waarbij je allerlei oefeningen tegenkomt: succes gegarandeerd!

Levend ganzenbord: kaartjes met getallen en vragen/opdrachten door het hele huis/tuin verspreiden. Met groepjes dobbelen en deze af gaan: wie is er als eerste bij de 50? Pannenkoekjes bakken boven een waxinelichtje. Met een aluminium klein bordje met knijpers eraan. Wie maakt het handigst zijn eigen kleine keukentje?

Een makkelijkere variant op beverbende, ze mogen alle vier de kaarten zien. Zelf tellen, vergrootglas is kaart van een ander kijken. Ruilen en dubbele bever gelden hetzelfde. Als je denkt de minste punten te hebben zeg je bever. Succes bij de kids van 6plus. Educatief leuk!